



# ”De christen getroost”

**Mét de familie Golverdingen zijn velen met mij uitgeverij Den Hertog dankbaar voor de recent uitgegeven catechismusverklaring van hun geliefde man, (groot)vader en onze onvergetelijke oud-herder en leraar. God heeft immers in Zijn grote goedheid het werk van Zijn knecht in de middellijke weg voor velen tot zegen gesteld. Hem zij daarvoor alle dank!**

ds. D.W. Tuinier,  
Kampen

**W**ie ds. M. Golverdingen heeft gekend, herkent direct de grondige, heldere en evenwichtige manier waarop elke zondagsafdeling wordt uitgelegd. Wat mij opvalt, is dat elke preek begint met een korte verklaring van een passend Bijbelgedeelte. Ds. Golverdingen vond het noodzakelijk dat zijn hoorders werden onderwezen en gefundeerd vanuit Gods Woord. Daarnaast hechtte hij veel waarde aan de lijn vanuit de gereformeerde belijdenis, die in onze Heidelbergse Catechismus zo helder wordt weergegeven.

Treffend is de aandacht voor het persoonlijke bevindelijke leven. Iedereen wordt aangesproken, in de ontdekking van het gemis, maar ook in de troost voor Gods kinderen.

In Zondag 1 gaat het om die ene belangrijke vraag: wat is úw enige troost beide in leven en sterven? Eerst worden we teruggebracht naar het paradijs. Wat heeft de zondeval teweeggebracht? Vanuit de diepte van de val wordt benadrukt waar de échte troost te vinden is: aan de voeten van de Zaligmaker!

Naast de aandacht die Christus' Borgwerk krijgt, worden de wegen uitgelegd op welke wijze Gods Geest daarvoor plaats maakt in het hart: 'Als we uit die enige troost mogen leven, weten we van buigen, van het persoonlijke buigen voor de Heere. Dan weten we van het erkennen dat Hij rechtvaardig is en dat wij het onwaardig zijn. Dan weten we ook van een jagen naar Gods gunst. Dan weten we ook van de begeerte om door Zijn kracht voor Zijn



Naam te mogen leven. Ja, dan krijgen we Christus nodig; dan hebben we Hem nodig gekregen als de enige Borg en Zaligmaker' (blz. 22).

## Persoonlijk en praktisch

Door het stellen van persoonlijke vragen komt de auteur dicht bij het hart. Onderwijzend is het gedeelte in de eerste zondagsafdeling, die gaat over de verzekering van de troost: 'Gods lieve Geest bindt Zich aan Gods Woord. De Heere verzekert een mens niet buiten het Woord om. (...) De Geest drukt dat Woord als een zegel krachtig af in het hart' (blz. 20). Zij die nog vreemdeling zijn van genade worden indringend en liefdevol aangespoord tot bekering en geloof met de boodschap van het Evangelie: 'Kom, stel u toch trouw onder de bediening van het Woord. Zonder u af voor Gods aangezicht. Onderzoek bidde de Schriften. Vraag om ontdekkende genade, opdat we onszelf mogen kennen als een verloren mens' (blz. 23).

Vanuit elke zondagsafdeling klinkt een boodschap met betrekking tot de plaats waar de Heere ons stelt. Zo is er naast de leer ook een boodschap voor het leven van elke dag. Dat geldt ook richting jongeren en kinderen.

## Zondag 7

Ik wandel met u even door de zevende zondagsafdeling. De preek begint met de geschiedenis van de Kananese vrouw (Matth.15). Gods Geest verheerlijkte in haar hart en leven het ware geloof. Dit wordt verder uitgewerkt, waarbij oude dwalingen, die vandaag in een nieuw jasje nog springlevend zijn, worden besproken. Mooi vind ik dat woorden en zaken worden uitgelegd. Ook volgt een waarschuwing: 'Wij lijven onszelf Christus niet in. Dat is de dwaling van zoveel mensen die ten diepste het geloof zien als een activiteit die de mens vanuit zichzelf zou kunnen voortbrengen. Dan meent men dat wij door onze activiteit, door ons geloven, door onze werkzaamheden Jezus Christus aan ons kunnen verbinden' (blz. 105). Er is aandacht voor de eerste ritselingen van het nieuwe leven. Bekommerden ontvangen woorden van troost en bemoediging (blz. 106) Heel mooi!

Waarop richt zich het ware geloof? Op de Christus der Schriften! Het gaat niet om een bijzondere trap of mate van het geloof maar om het ware geloof (blz. 109). Hierna volgt opnieuw een bevindelijke uitleg: 'Gemeente, als de Heilige Geest in ons leven komt, gebeurt er wat met ons verstand. Dan wordt ons verstand verlicht. Bekering gaat niet buiten uw verstand om' (blz. 109, 111).

## De God van Elia

Zonder de hulp van mevrouw M. Eikelboom-van der Linden, vriend C. Bregman en mevrouw L. C. de Visser-Minderhoud was deze inhoudsvolle catechismusverklaring niet verschenen. Ik sluit af: Tijdens de catechisatielessen heeft ds. Golverdingen zijn leerlingen dikwijls gewezen op de rijke, inhoudsvolle catechismusverklaring van wijlen ds. G.H. Kersten, waaraan hij hartelijk verbonden was. Nu bevelen we zijn catechetisch onderwijs hartelijk aan. De Heere geeft dat Zijn knechten nog spreken, al juichen zij voor Gods troon. Elisa riep uit: 'Waar is de God van Elia, ja, Dezelve?' (2 Kon. 2:14b). Laat dat ook ons gebed en uitzien zijn!

**N.a.v. "De christen getroost",  
ds. M. Golverdingen; uitg. Den Hertog;  
783 blz., € 69,50.**