

Een trouw dienaar.
Het leven van Justus Vermeer
H.M. Lobbezoo

uitg. Gebr. Koster; 187 blz., € 22,90.



Justus Vermeer (1696-1745) is onder ons bekend geworden door de "Oefeningen" en door zijn verklaring van de Heidelbergse Catechismus. Hij is geboren en getogen in Utrecht, waar hij ook studeerde. In 1718 werd hij meester in de rechten. Als boekhouder ging hij door het leven. Hij bleef ongehuwd. Vermeer werd grootgebracht in de sfeer van gezelschappen. De afgezette predikant J. Koelman trad wekelijks op in de woning van zijn grootmoeder (Aletta de Bitter) en moeder (Johanna Margaretha Vreeland). Nadat Justus in de Nederduits Gereformeerde Kerk te Utrecht eerst diaken en later ouderling was geworden, ging hij ook zelf voor als oefenaar. Na zijn dood werden diverse oefeningen op initiatief van zijn moeder en zijn zus Aletta op schrift gesteld en in drie delen uitgegeven. Ze werden gevolgd door 85 oefeningen over de

Heidelbergse Catechismus in twee delen. Zowel de verzameling "Oefeningen" als de samengestelde Catechismus bleven zeer geliefd en werden diverse keren herdrukt. In 2020 is een heruitgave van de catechismusverklaring uitgegeven onder de titel "De leer der waarheid die naar de godzaligheid is". Dit was een initiatief van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld. In die herdruk zijn de oefeningen van Vermeer wat ingekort, zodat ze te lezen zijn binnen de duur van een hedendaagse kerkdienst. Over het leven van Justus Vermeer heeft H.M. Lobbezoo (ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam en pastoraal werker voor Cedrah) een boekje geschreven. De schrijver heeft dat op een eenvoudige wijze gedaan: hij richt zich in zijn verteltrant op de oudere kinderen van de basisschool. We lezen niet alleen over Justus Vermeer en zijn familie, maar ook komen we wat te weten over de stad Utrecht en van de tijdsomstandigheden. Op enkele taalsmetjes na is het een keurig uitgegeven boek. Ook de illustraties zijn met zorg uitgekozen. Geschikt voor jong en oud.

ds. J. Schipper, Scherpenzeel

Lieve kleinkinderen
Brieven van opa's en oma's
ds. P. van Ruitenburg

uitg. Den Hertog; 72 blz., € 12,50.



Het is vaak niet zo eenvoudig voor grootouders om een goed gesprek te hebben met hun kleinkinderen. Je bent blij als ze op bezoek komen, zeker, maar hoe bereik je hun hart? Het kan een goede gedachte zijn om ze een brief of brieven te schrijven. Dit boekje zou grootouders daarbij kunnen helpen. "Lieve kleinkinderen" bevat 22 brieven, over allerlei onderwerpen. Ik noem er enkele: God van het voorgeslacht; Honger naar God; Bidden; Zonde; Onze dagen tellen; Geen hopeloze gevallen; Welkom. De brieven zijn kort, twee of drie bladzijden, en sluiten vaak af met een psalm of een Bijbeltekst. Ze zijn stuk voor stuk de moeite waard. De brief 'God van het voorgeslacht' sprak mij bijzonder aan. Als wij kinderen en kleinkinderen mogen hebben, heeft de

Heere de belofte uit Psalm 128 vervuld: Gij zult uw kindskinderen zien. Wat een zegen! Ons bloed stroomt door hun aderen. God heeft ons familie gegeven. De Heere is een God van de gezinnen en werkt vaak in de lijn van de geslachten. In Psalm 103 staat een belofte voor onze kleinkinderen in vers 17: 'Maar de goedertierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid over degenen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen'. Maar je kunt genade niet erven, het is een persoonlijke zaak. Toch werkt God ook in families, in geslachten. Heere, Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. Er staan veel mooie gedachten in dit kleine boekje. Grootouders kunnen het als geschenk aan hun kleinkinderen geven. Of het kan een stimulans zijn om zelf hun kleinkinderen persoonlijke brieven te schrijven, waarin het allerbelangrijkste gezegd wordt. De Bijbelse boodschap van zonde en genade, en van de enige troost in leven en sterven. Je gunt je kleinkinderen toch het allerbeste?

B.T. Beeke-Verweij, Middelburg